



De droom van Kerstmis

22 december 2019

(4^e zondag van de Advent, A jaar, Bij Lucas 1, 18-26)

Wat betekent Kerst voor u, voor jou?

Of: bedoel ik met die vraag eigenlijk: wat betekent Kerstmis voor mij?

Niettemin: Stel dat je die vraag dezer dagen stelt aan de mensen op de Middenbaan of in Carnisseveste, het winkelcentrum van Carnisselande.

Wat mensen daar, in die Winkelstraat, op dat moment aan het doen zijn lijkt duidelijk. Lichtjes, kunstsneeuw, kersttruien en -mutsen in de etalages, lange rijen voor de kassa's. Met tassen vol sjouwen mensen door de winkelstraat. Zo bereiden ze zich voor op Kerstmis. Zij? Dat doen wij toch ook? We kopen massaal in, en slaan - en ach, waarom zou je er niet alvast wat van snoepen,- veel eten en drinken in. De kerstboom is opgetuigd en overal hoor je romantische, bezwijmelende muziek: 'All I want for Christmas....' Dat is de commerciële kant van Kerstmis.

Is daar wat op tegen?

Nee, zeker niet. Het is 'van de wereld.' We maken het rond de zonnewende gezellig. We leven het hele jaar in overvloed en Kerstmis is een feest van extra verwennerij. Alleen uit de ecohoek kun je er vraagtekens bij zetten. Wij leven met een wel heel grote voetafdruk op aarde. Maar ja, een paar dagen per jaar, dat mag toch wel?

Gelukkig zul je daar in de winkelstraat niet veel mensen ontmoeten die zeggen: 'Kerst is net als alle andere dagen, het interesseert me helemaal niets.'

Er zijn wel mensen, - jammer, jammer, jammer ,- die het liever niet vieren: omdat ze iemand missen, omdat zij zelf of iemand in hun directe omgeving ernstig ziek is, of omdat er iets is misgegaan in hun leven. En de pijn daarvan wordt nu juist extra gevoeld omdat Kerst in aantocht is. Verschrikkelijk. Zij kijken langs de lichtjes heen. Bij hen zit er een zwart randje aan Kerst.

Dat is 'uit de pijn van het leven.' Niemand wordt oud, zonder de 'pijn van het leven.'

Als je doorvraagt wordt misschien het verlanglijstje van de winkelende mensen, achter het verlanglijstje duidelijk. Het zal voorzichtig met schouder ophalen beginnen: 'gezelligheid, warmte, lekker eten.' En dan komt het.

'Ik hoop dat ik uitgenodigd word bij de kinderen.'



'Zoveel contact heb ik niet met de familie, maar Kerst is wel een familiegebeuren.'

'Kerst vieren, dat doe je samen. Je zoekt gezelschap.'

Dat is 'van de samen-leving' Het mooiste is als je uitnodigt en uitgenodigd wordt, en samen iets doet. Wellicht meer dan samen zitten, eten en drinken. Eerst met onze kleinkinderen koekjes bakken. Of met onze ouders een rondrit maken langs de plekken waar zij vroeger gewoond en geleefd hebben. En dan een natuurlijk een advocaatje met slagroom toe.

Er zijn ook mensen die zeggen: 'Voor mij is Kerstmis de komst van Jezus, het kind in zijn stal. Met mij, zijn er zo velen, heel velen. Een goed gevoel is voor ons niet voldoende. Kerst zonder Jezus is een leeg feest. Wij zullen er voor waken dat commercie die diepe betekenis van het feest niet overwoekert. Met Kerstavond zullen we naar de nachtmis gaan of op Kerstdag naar de kerstmis. Wij kijken er naar uit en bereiden ons er op voor. We dromen er over. Vier zondagen, voldoende om er ook in de tussenliggende weekse dagen niet van los te komen. Dat is van ons 'geestelijke, spirituele leven.'

Dromen kunnen ons tot keuzes voeren. We hebben er zojuist één gehoord. Commercieel kun je dromen dat je voor weinig geld een prachtig cadeau voor je partner koopt. En de volgende dag ga je, door je droom op het spoor gezet, een sieraad voor haar kopen.

Jozef droomt ook. Het begint met een vraag die een dilemma inhoudt. Zou Maria nu echt denken dat hij haar verhaal serieus neemt? Er in meegaat?

Hij wil haar publiekelijk niet te schande maken. Hij zal weggaan uit Nazareth, Maria de ruimte geven. Als ze zwanger is, dan moet ze met de vader van het kind trouwen. Hij zal verdwijnen uit haar leven en ergens in den vreemde opnieuw een begin trachten te vinden. Maria zal beseffen dat hij dat doet omdat hij van haar houdt.

Maar de droom gaat door, met een inzicht zo helder, dat hij van een engel lijkt te komen. Een engel die vertelt dat hij Maria's verhaal kan geloven. Er dat er plaats voor hem is, dat er op hem gerekend wordt. God wil dat hij het komende kind mee opvoedt, en tot vader wordt. En Jozef keert, na die droom, volledig om.

Er is niets tegen de commercie; wij hebben er niets tegen: warmte en gezelligheid is heerlijk!! Maar een lichtfeest, een feest van licht en samenzijn, zonder het verhaal van de komst van Jezus, mist waar het om gaat.



In de donkerte van de wereld, en de eenvoud van een stal – wat een tegenstelling,- is het een genade, dat je gegeven wordt te kunnen zeggen: 'Hier ben ik. Zeg het maar, kome wat komt, jouw wil geschiede.'

Wat Kerstmis voor ons betekent is geen vraag. Kerstmis is overgave, overgave aan dat idee. Wij stellen ons, met Maria en Jozef, open voor God met ons. En daarom wensen wij elkaar straks, met alle warmte die wij daarbij aan elkaar kunnen geven, bij alle mooie wensen een eigen wens: Zelig Kerstmis.

Ad Besems